

## *Voorwoord*

---

### 1. Voorwoord

1996, een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van onze club : de “1<sup>ste</sup> Grote Buitenlandse trip” naar **Lourdes**. Bij de terugkomst werd beslist om elk “paar jaartal” een “Grote Buitenlandse Trip” te organiseren. Aldus stonden er reeds volgende trips op het palmares van onze club :

1996 → Lourdes

1998 → Rome

2000 → Praag

2002 → Barcelona

2004 → Santiago de Compostela

2006 → Venetië

2008 → Boedapest

2010 → Firenze

2012 → 2<sup>de</sup> maal Lourdes

2014 → Dresden & Berlijn

Voor al deze buitenlandse trips was de perfecte organisatie in handen van onze voorzitter Johny Helsen, waarvoor hartelijk dank.

Maar nu Johny de handen vol heeft met zijn nieuwe uitdaging in zijn etablissement café de Vaot, was de vraag of er na Berlijn 2014 nog wel een buitenlandse trip zou zijn. Maar niet getreurd : er werd een ander slachtoffer gevonden om de organisatie op zich te nemen.

Maar dan was er nog wel de vraag “waarheen ?”. Er waren verschillende voorstellen, o.a. : Kopenhagen, Schotland, Bretoense kust, Marseille, Assisi via het Gardameer, Krakau, Wenen & Bratislava.

Toen Eric Scheerens met “Het Meer van Bled” als mogelijke bestemming kwam opdagen was de eerste reactie bij vele leden : waar ligt dat ergens ?

Na wat spuurwerk werd in eerste instantie gedacht om via het Meer van Bled in Slovenië naar Kroatië te rijden. Maar dit zou van het goede wat te veel zijn : te veel kilometers en niet eenvoudig om met het vliegtuig terug te komen. De meeste kandidaat deelnemers zagen een trip naar Slovenië wel zitten, en aldus werd beslist om, via Salzburg en Karinthië naar “het Meer van Bled” in Slovenië te rijden : een 8-daagse fietstrip van ongeveer 1.200 kms.



Met de steun van Dirk van den Bosch als wegkapitein doen we er alles aan om van deze 11<sup>de</sup> grote buitenlandse trip een mooie en hopelijk geslaagde expeditie te maken.

Veel leesgenot en laten we er met zijn allen een prachtige & prettige reis van maken.

JH